



Bastiaan Brink (1973) is musicus en schrijver. Daarnaast studeerde hij antropologie, filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Al van jongs af aan maakt hij reizen en probeert hij mensen via een muzikale of geschreven vertelling mee te voeren naar werelden die zich bevinden achter de horizon.



Bastiaan Brink besloot een wereldreis te maken, toen hij zijn leven als uitvoerend musicus vanwege een blessure moest onderbreken. Een jaar lang trok hij over de wereld, op zoek naar schoonheid en intense ervaringen. Het is een type reis geworden waarover mensen vertellen als ze het hebben over hun wensdromen of terugkijken op de hoogpunten van hun leven. In dit boek doet hij op meeslepende wijze verslag van zijn avonturen.

Brink weet zijn ervaringen zo beeldend te verwoorden dat je de indruk krijgt erbij te zijn en het zelf te beleven: van een lawine bij Mount Everest tot een verblijf bij een nomadische familie op de Mongoolse steppe, van een tocht door de donkere wouden van Fiordland tot een afdaling in een Boliviaanse zilvermijn of een demonenritueel in Peru. Onderwijl raken we deelgenoot van zijn fascinatie voor ongerepte wildernis, vreemde culturen en opmerkelijke leefgewoonten.

Zijn verhalen zijn als parels, geregen aan een wereldomvattend snoer. Elk met hun eigen unieke glans en in hun samenhang een prachtig beeld vormend van de schoonheid van onze aarde. Een bron van inspiratie voor iedereen die zelf nog eens een wereldreis wil maken, maar ook zeer lezenswaard voor hen die liever reizen vanuit hun eigen stoel.



www.uitgeverijelmar.nl



ELMAR

Bastiaan Brink Sporen naar de horizon

Bastiaan Brink

Sporen naar de horizon

EEN REIS ROND DE WERELD



ELMAR

'De mens is een nomade die, wat er ook gebeurt, altijd verder trekt, aangetrokken tot de horizon, op zoek naar een plek waar het anders is en voortgedreven door een onstilbaar verlangen naar het onbekende.'

